

- Κύριε Φωτιάδη*, ως γνώστης των παγκόσμιων γεωπολιτικών δεδομένων του σύγχρονου κόσμου πως βλέπεται τα πράγματα; Ποιες δυνάμεις συγκρούονται παγκοσμίως και ποια θεωρείτε τα πιο επικίνδυνα σημεία ανάφλεξης προσεχώς;

Οι πιθανές εστίες συγκρούσεων στον πλανήτη είναι πολλές. Θα αναφέρω τις σοβαρότερες και αυτές που με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να εμπλακούμε.

Η διαμόρφωση του «ενεργειακού χάρτη» και η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ, Ανατολής και Δύσης, είναι η κύρια αιτία, από την οποία μπορούν να προκύψουν, πολεμικές συγκρούσεις ευρείας κλίμακας και μακροχρονίου διάρκειας.

Άλλος σοβαρός παράγων και γενεσιουργός αιτία, είναι η πυρηνική ενέργεια και τα Όπλα Μαζικής Καταστροφής. Ενδεικτικά αναφέρω, την περίπτωση του Ιράν και της Βορείου Κορέας.

Μικρότεροι ανταγωνισμοί, με διάφορα αίτια, μπορούν να οδηγήσουν, σε τοπικές

συγκρούσεις ή μικρής κλίμακας περιφερειακές, μεγάλης ή μικρής διάρκειας.

Ενδεικτικά αναφέρω τον πόλεμο στην Γεωργία πέρυσι τον Αύγουστο, και τις συνεχείς συγκρούσεις στην Αφρικανική χερσόνησο.

Στην Ευρώπη και την περιοχή μας, βλέπουμε πως συγκρούονται, μεγάλα ενεργειακά συμφέροντα και υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Ειδικά σε ότι αφορά την μεταφορά υδρογονανθράκων και τους αγωγούς μεταφοράς τους, από την Κασπία και την Μαύρη Θάλασσα, μέχρι την Αδριατική και την Κεντρική Ευρώπη. Το γεγονός αυτό προκαλεί μικρότερους ανταγωνισμούς μεταξύ των Βαλκανικών κρατών. Μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Ελλάδος-ΠΓΔΜ. Βουλγαρίας-Ρουμανίας κλπ.

Διαπιστώνουμε πως το ΝΑΤΟ διαμορφώνοντας το νέο δόγμα του, προσαρμόζεται στην διαχείριση και διαφύλαξη των αγωγών ενέργειας. Η ΝRF ως δύναμη ταχείας επέμβασης, δημιουργείται ακριβώς για τον σκοπό, έχοντας μάλιστα διακλαδικό χαρακτήρα.

Ο αποκλεισμός της Ρωσίας είναι εμφανής πλέον. Βλέπουμε πως οι σχέσεις των οργάνων της Δύσης, (ΕΕ-ΝΑΤΟ-ΟΑΣΕ κλπ) με την Ρωσία, από μια περίοδο ύφεσης, έγιναν έντονα ανταγωνιστικές και κυριαρχεί δυσπιστία και αρκετές φορές μεγάλη ένταση.

Η πορεία των σχέσεων Δύσης και Ρωσίας, μπορεί να εξελιχθεί σε «συγκρουσιακή» καθώς βλέπουμε να δημιουργείται ένας «ασφυκτικός κλοιός» γύρω από την Ρωσία. Η Ρωσία δεν φαίνεται διατεθειμένη να αποδεχθεί τον «στραγγαλισμό» της. Κάποια στιγμή θα αντιδράσει έντονα. Ουδείς μπορεί να προβλέψει την μορφή της αντίδρασής της. Αυτή εξαρτάται από την πορεία των σχέσεών της με την Δύση.

Η Ελλάδα τηρεί «αντανακλαστική πολιτική» στους διεθνείς φορείς τους οποίους και συμμετέχει. Είναι αμφίβολη η στάση της σε μια πιθανή επερχόμενη κρίση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Υπάρχει όχι έλλειμμα, αλλά παντελής απουσία, στρατηγικής Εθνικής πολιτικής στην Χώρα μας, γεγονός που μας υποχρεώνει είτε να «κρυπτόμεθα» πίσω από τις αποφάσεις της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ, είτε να είμαστε απλοί παρατηρητές...

;

- Στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και στα σύνορα με την Ασία όπου βρίσκεται η χώρα μας αντίστοιχα πώς βλέπεται την κατάσταση;

Όπως προανέφερα, η κατάσταση είναι ρευστή. Από την μια βλέπουμε την είσοδο Βαλκανικών Χωρών στις δομές και τους οργανισμούς της Δύσης, γεγονός που θα έπρεπε να αποτελεί παράγοντα ομαλοποίησης των σχέσεών, και από την άλλη τα κράτη αυτά, να μην έχουν ξεπεράσει «ασθένειες του παρελθόντος».

Η Ελλάδα μας, φαίνεται πως έχασε την μεγάλη αυτή ιστορική ευκαιρία, να διαχειριστεί την προοπτική αυτή των Βαλκανικών Χωρών και να ηγηθεί των Βαλκανίων. Η ενίσχυση της Τουρκίας μείωσε δραματικά το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό μας «ειδικό βάρος». Αποδείχθηκε πως είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων για να αποτελέσουμε περιφερειακή δύναμη αξιοπιστίας. Οι σχέσεις μας με τις Βαλκανικές χώρες είναι ομαλές με εξαίρεση την ΠΓΔΜ. Κύριος παράγων αστάθειας και αναθεωρητισμού είναι η Τουρκία. Εάν δεν το έχουμε αντιληφθεί ακόμη, η Τουρκία έχει γίνει πλέον μια περιφερειακή δύναμη με λόγο και έργα, από τον Καύκασο μέχρι τον Λίβανο και το Πακιστάν... Η κατάσταση δεν εξελίσσεται ευοίωνα για τα εθνικά μας συμφέροντα.

- Ο πόλεμος των αγωγών μαινεται εδώ και πολύ καιρό. Την παρούσα στιγμή σε ποια φάση βρίσκεται; Ποιος έχει το πλεονέκτημα και ποια θέση θεωρείται πως πρέπει να κρατήσει η χώρα μας;

Αυτήν την στιγμή, ο ανταγωνισμός των αγωγών, βρίσκεται στην αρχική του φάση. Θα δούμε ακυρώσεις συμφωνιών, δημιουργία νέων συμπράξεων κλπ. Η κατάσταση είναι ευμετάβλητη. Πλεονέκτημα δεν φαίνεται να έχει κανένας προς το παρόν, καθώς προκύπτουν συνεχώς νέα προβλήματα, που ακυρώνουν τα σχέδια των «ανταγωνιστών». Σε 1-2 χρόνια θα αρχίσει να γίνεται εμφανές ποιος πλεονεκτεί και ποιος όχι. Η Ελλάδα, θα πρέπει να κινηθεί με γνώμονα τα Εθνικά της συμφέροντα, και τίποτε περισσότερο. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και διάκριση.. Με μεγάλη ευκολία μπορεί να βρεθούμε σε πολύ δυσχερή θέση, από λάθος επιλογές, οι οποίες θα διαμορφώσουν το μέλλον μας και την φυσιογνωμία μας, για τις επόμενες δεκαετίες.

Χρειάζεται να ισορροπήσουμε μεταξύ Ανατολής και Δύσης, κάτι πολύ δύσκολο...

- Το πρόβλημα με τα Σκόπια θεωρείται ότι έχει πάψει να ασκεί πιέσεις στην εξωτερική μας πολιτική και πώς βλέπεται να εξελίσσεται;

Μετά από μια περίοδο αδράνειας μας στο Σκοπιανό, φαίνεται πως υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα τελευταία. Το Veto μας στο NATO, κλόνισε σημαντικά τους Σκοπιανούς. Οι υπερβολικές τους αντιδράσεις, οι οποίες και συνεχίζονται, φαίνεται πως λειτουργούν εις βάρος του. Ο καιρός πλέον λειτουργεί θετικά για μας, καθώς οι Σκοπιανοί γίνονται όλο και πιο αδιάλλακτοι. Επιλέξαμε την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος, να την διαχειριστεί ο ΟΗΕ. Δηλαδή ένας τρίτος. Εάν το θέμα τίθονταν σε διμερή βάση, θα είχαμε σίγουρα περισσότερο θετικά αποτελέσματα για μας. Υποχωρήσαμε άνευ λόγου και αιτίας, στο να αποδεχθούμε την λύση της «διπλής ονομασίας»....Γεγονός τραγικό κατά την γνώμη μου...Η πιθανότερη λύση και η οποία, κατά την γνώμη μου βλέπω να επικρατήσει είναι να ονομαστούν τα Σκόπια «Βόρειος Μακεδονία»...Δυστυχώς για μας...Υπάρχει και το τεράστιο πρόβλημα του αλυτρωτισμού με πολλά άρθρα στο Σύνταγμά τους. Θα πρέπει να εστιάσουμε εκεί με σθένος και θάρρος.

- Ας περάσουμε στο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Τουρκία. Είδαμε τον Ομπάμα να πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην γείτονα εν τη αναλήψει της προεδρίας του. Σημαίνει αυτό ραγδαία αναβάθμιση της Τουρκίας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς και γενικότερα πώς βλέπεται να επηρεάζει την χώρα μας η νέα αμερικανική πολιτική στα ελληνοτουρκικά;

Μετά την επίσκεψη Ομπάμα η Τουρκία, από την επομένη είναι

διαφορετική...Συμπεριφέρεται με έπαρση και εγωισμό. Από « αγραφύλακας και χωροφύλακας» των ΗΠΑ μέχρι τώρα, έγινε «αστυφύλακας και στρατοχωροφύλακας»...

Η ραγδαία αυτή αναβάθμιση της Τουρκίας, δεν είναι προϊόν εφήμερο και τυχαίο. Είναι προϊόν προσεκτικής και μακροχρόνιας πολιτικής της Τουρκίας. Ξέρει να εκμεταλλεύεται, άριστα τις περιστάσεις και να διεκδικεί...

Νομίζω σημαντικότερο από όλα, είναι πως ξέρει πότε και πώς να διεκδικεί...Είδαμε πως δεν διστάζει να υψώσει το ανάστημά στις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την ΕΕ και αριστοτεχνικά αμέσως, να ομαλοποιεί τις σχέσεις της, με θετικά αποτελέσματα για αυτήν. Η Χώρα μας δεν έχει το μέγεθος του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού βάρους της Τουρκίας, για πολλούς λόγους. Είναι πολύ περισσότερο σημαντική από εμάς, τόσο για Δύση όσο και για την Ανατολή.

Η Τουρκία τίποτα δεν το κάνει «δωρεάν»...Μάλιστα πάντα ζητά σοβαρά ανταλλάγματα.. Ξέρει να διαπραγματεύεται με βάση συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές της. Οι σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες, οδεύουν προς ομαλοποίηση. Μέχρι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Συρία έγιναν πρόσφατα. Με το Ιράν υπάρχουν ισχυρές συμφωνίες. Με την Ρωσία υπάρχει τεράστια οικονομική συνεργασία. Με την Αρμενία ξεκίνησε διάλογος. Το Κουρδικό φαίνεται πως περνάει σε άλλη φάση. Αυτήν της επίλυσης με πολιτικά μέσα. Μόνο με την Ελλάδα η Τουρκία, συνεχώς προκαλεί και αναβαθμίζει την ένταση, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Κύριος στόχος της Τουρκίας είναι η Ελλάδα. Μόλις τακτοποιήσει τα άλλα θέματά της περιφερειακά, θα δούμε μια έντονη επιθετικότητα, η οποία ουδεμία σχέση θα έχει με όσα μέχρι τώρα ξέρουμε...Οι ΗΠΑ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, στις επιλογές αμφισβήτησης και την επιθετικότητα της Τουρκίας, εις βάρος μας.

Η Τουρκία μόνο την ισχύ σέβεται και τίποτε άλλο. Μόνο η σοβαρή ενίσχυση και αναβάθμιση της Στρατιωτικής μας Ισχύος, θα αναστείλει την Τουρκική επιθετικότητα. Ούτε η ΕΕ, ούτε το ΝΑΤΟ, όπως έχει διαπιστωθεί, μας βοήθησαν, έστω και ελάχιστα.

- Τις ρωσοτουρκικές σχέσεις πώς τις βλέπεται;

Οι Ρωσοτουρκικές σχέσεις, είναι άριστες και συνεχώς επεκτείνονται. Φυσικά υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ τους, πάντοτε, λόγω ιστορικού παρελθόντος. Οι νέες επιλογές του ΝΑΤΟ, η Τουρκολαγνεία των ΗΠΑ πρόσφατα, σαφέστατα βάζουν σε σκέψεις την Ρωσία...Η διαμόρφωση του «ενεργειακού χάρτη» θα διαμορφώσει και τις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας. Προσωπικά πιστεύω, πως η «Οθωμανική πονηριά» της Τουρκίας, δεν περνάει πια προς τους Ρώσους...Οι προθέσεις της Τουρκίας για αναθεώρηση της Συνθήκης του Μοντρέ, που καθορίζει το καθεστώς των Στενών, οι ενέργειές της στον ενεργειακό τομέα, η πολιτική της στον Καύκασο και τις Τουρκόφωνες Χώρες της τέως ΕΣΣΔ, θα φέρουν την Τουρκία και την Ρωσία σε πορεία ισχυρής και πιθανόν καθολικής σύγκρουσης. Οι τάσεις αυτές πιστεύω θα εκδηλωθούν, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.

- Η Ελλάδα τι στάση πρέπει να κρατήσει απέναντι στις δύο μεγάλες δυνάμεις ΗΠΑ - Ρωσία; Μπορούμε να αντέξουμε τις εκατέρωθεν πιέσεις;

Η Ελλάδα κατά αρχήν, θα πρέπει να ξέρει τι θέλει από τον εαυτό της και για τον εαυτό της. Ακροβατεί μεταξύ Ανατολής και Δύσης, χωρίς ουσιαστικούς προσανατολισμούς. Υπάρχει ο τεράστιος κίνδυνος, να θεωρηθούμε, παντελώς αναξιόπιστοι και από τις ΗΠΑ και από την Ρωσία, κενό που θα εκμεταλλευθεί με κάθε τρόπο και μέσο η Τουρκία. Ήδη οδεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, η οποία υπονομεύει το μέλλον μας, αν όχι και την ύπαρξή μας...

- Πώς βλέπεται το παρόν και το μέλλον της Τουρκίας;

Η Τουρκία αναπτύσσεται ραγδαία σε όλους τους τομείς. Διαθέτει τον νεότερο πληθυσμό της Γης με μέσο όρο τα 26 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Η αδυναμία των χωρών που συνορεύει και η έκλειψη των κινδύνων πλέον, καθώς δεν φαίνεται να αποτελεί απειλή κανένας, για αυτήν, της ωθούν σε έπαρση και υπεροπτικές επιλογές. Αισθάνεται πανίσχυρη και αναπολεί την αίγλη του παρελθόντος της. Η Τουρκία έχει όραμα. Το όραμα αυτό, δεν είναι άλλο από την εδαφική της επέκταση και «ανανέωση». Η επέκταση αυτή στόχο έχει την Δύση και όχι την Ανατολή. Η Τουρκία θέλει να επεκταθεί προς την Ευρώπη. Η πρόθεση αυτή της Τουρκίας, την οποία προωθεί μέσα από τις συνεργασίες με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, κάποια στιγμή θα γίνει πλήρως αντιληπτή. Κανένας δεν θέλει μια Τουρκία, ως «ανεξάρτητο παίκτη» και περιφερειακή υπερδύναμη. Όσο και να προσπαθεί να περάσει τα εκ του αντιθέτου, μηνύματά της, δεν θα το καταφέρει.

Θα επακολουθήσει πιθανότητα, αποδόμησή της με την συναίνεση Ανατολής και Δύσης. Θα γίνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επιδιώκει, επιθυμεί και πολιτεύεται.

- Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα θεωρείτε πως έχει η χώρα μας την παρούσα φάση;

Για πλεονεκτήματα είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε... Δεν έχω διαγνώσει με τις όποιες μου δυνάμεις, πως διαθέτουμε κάποιο «στρατηγικό πλεονέκτημα» σαν Χώρα, στην διεθνή σκακιέρα.

- Υπάρχει ισοζύγιο στην στρατιωτική ισχύ Ελλάδας - Τουρκίας αυτήν την στιγμή; Σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο πως βλέπεται τα πράγματα;

Η Τουρκία διαθέτει υπεροπλία σχεδόν σε όλους τους τομείς, απέναντί μας. Εκπονεί με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ορθολογιστικό προγραμματισμό, τους εξοπλισμούς της, σε αντίθεση με εμάς. Η συμμετοχή της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας, στα εξοπλιστικά προγράμματα του Στρατού της, είναι πολύ μεγάλη. Σε πολλούς τομείς ο Τουρκικός Στρατός έχει αποκτήσει αυτονομία και ανεξαρτησία, καθώς οι ανάγκες του καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή. Το 2010 θα έχουμε την πρώτη πτήση ενός Τουρκικής κατασκευής ελικοπτέρου. Στον τομέα της πυραυλικής τεχνολογίας, η Τουρκία πρωτοπορεί. Ήδη διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Τουρκικής κατασκευής, με μεταφορά τεχνολογίας από την Κίνα. Στον τομέα των στρατιωτικών επικοινωνιών επίσης, η Τουρκία, στις αρχές του έτους παρουσίασε υψηλής τεχνολογίας συστήματα, δικής της παραγωγής, τα οποία υιοθετήθηκαν από το NATO. Επίσης, η Τουρκική ASESLAN πρόσφατα, κατασκεύασε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, τελευταίας γενιάς. Αυτά είναι λίγα ενδεικτικά στοιχεία, και αναφέρθηκαν για να καταδείξουν τις τάσεις εξοπλισμών στην Τουρκία. Σε αντίθεση, εμείς έχουμε μια Αμυντική Βιομηχανία, η οποία σχεδόν έχει καταρρεύσει... Την δεκαετία του '90, διαθέταμε κάποια ποιοτική υπεροχή, ικανή να αποτελεί, σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα. Το πλεονέκτημα αυτό χάθηκε πλέον. Η αμυντική μας πολιτική, ήταν τέτοια που έδωσε τις ευκαιρίες στην Τουρκία, να μας ξεπεράσει και ποιοτικά. Την διαφορά στο ισοζύγιο, δεν μπορούν να επιφέρουν, μερικοί

SCALP και μερικά Απάτσι. Οι εκτιμήσεις μας στα θέματα άμυνας, πρέπει να είναι απόλυτα ρεαλιστικές και να διακατέχονται από ακρίβεια και πραγματισμό. Οι συναισθηματισμοί είναι ολέθριοι, καθώς διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, η οποία είναι αρκετά θλιβερή για εμάς σε σχέση με την Τουρκία. Η Υπεροπλία της ποσοτικά και ποιοτικά, είναι πλέον δεδομένη σε όλους τους τομείς. Πιθανόν να υπερτερούμε σε ανθρώπινο δυναμικό και ικανότητες, ειδικά στην Αεροπορία και το Ναυτικό, αλλά το πλεονέκτημά μας αυτό, εξαλείφεται από τους αριθμούς και τα στοιχεία.

Σε μια υποθετική πολεμική σύγκρουση όμως, υπάρχουν πλήθος άλλοι παράγοντες που επηρεάζονται για να καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα. Δεν αρκεί να έχεις υπεροπλία.

Π.χ. στο έπος του 1940, οι Ιταλοί είχαν τρομερή υπεροπλία, κι όμως νικήθηκαν κατά κράτος! Δεν ήταν μόνο η «Ελληνική Ψυχή», όπως συνηθίζουμε να λέμε εκλαϊκευμένα.

Ο αείμνηστος και εν πολλοίς αδικημένος μας Ηγέτης, Ιωάννης Μεταξάς, και οι Επιτελείς του, είχαν προβεί σε ευρύτατη προπαρασκευή και προετοιμασία των πιθανών πεδίων των μαχών. Εκπόνησαν ρεαλιστικά και απλά σχέδια επιχειρήσεων, και όταν κλήθηκαν να τα εφαρμόσουν, επήλθε η καταστροφή για τους Ιταλούς. Η πλειοψηφία τότε, των αξιωματικών μας, είχε πολεμική εμπειρία από τον πόλεμο 1919-1922 με την Τουρκία. Το πυροβολικό μας είχε τέτοια διάταξη και προετοιμασία, που δεν δόθηκε καμία ευκαιρία διαφυγής στους Ιταλούς. Επίσης, η Διοικητική Μέριμνα. Ένας σημαντικός τομέας. Οι Ιταλοί ήλπιζαν πως αφού στερούμεθα μέσων, ειδικά μηχανοκίνητων, θα καταρρέαμε σε 2-3 μέρες. Δεν υπολόγισαν την συμμετοχή του απλού Λαού και ειδικά της Ηπειρώτισσας Ελληνίδας. Ίσως ήταν ο πολλαπλασιασστής ισχύος που καθόρισε και το τελικό αποτέλεσμα.

Βλέπουμε την Τουρκία να ασκείται συνεχώς σε σενάρια κατάληψης 2-3 μεγάλων νήσων μας και άλλων μικρών. Εστιάζουμε όλοι μας, αντανακλαστικά, σε αυτά τα πεδία. Η γνώμη μου είναι, πως ο κύριος στόχος της Τουρκίας είναι η Θράκη. Η συνέχεια και επέκταση της Τουρκίας σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Τα νησιά μας, θα αποτελέσουν πεδίο αντιπερισπασμού και διάσπασης των δυνάμεών μας. Ο κύριος όγκος της υποτιθέμενης Τουρκικής επίθεσης θα είναι η Θράκη, για πολλούς και διάφορους λόγους.

Ουδείς μπορεί να προβλέψει τα αποτελέσματα ενός πιθανού πολέμου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Είναι τόσοι πολλοί οι συνυπολογιζόμενοι παράγοντες, που θα θέλαμε πολλές εκατοντάδες σελίδες για να εξάγουμε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.

Συμπερασματικά, και παρά την Τουρκική υπεροπλία, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, είναι ικανές να μεταβάλλουν, τους αρνητικούς αριθμούς, και να δώσουν ένα πολύ ισχυρό μάθημα στους Τούρκους. Η Τουρκία το γνωρίζει πολύ καλά αυτό και γι' αυτό επιλέγει άλλους τρόπους, για να πετύχει τους αναθεωρητικούς σκοπούς της εις βάρος μας.

Η Τουρκία, θα βρεθεί αντιμέτωπη με δεδομένα, απρόβλεπτα γι' αυτήν. Πιθανότατα σε περίπτωση σύγκρουσης, τις πρώτες 2 μέρες, να δούμε την Τουρκία, να εξαπολύει έναν τεράστιο όγκο πυρός, με κάθε μέσο και τρόπο, και να προκληθεί ένα «σόκ». Αλλά κατόπιν θα δούμε ραγδαία το πολεμικό περιβάλλον να μεταβάλλεται εις βάρος της. Εάν «απορροφήσουμε» την μεγάλης έντασης πρώτη επίθεση, χωρίς μεγάλες απώλειες, η Τουρκία θα δεχθεί τέτοιου είδους, αντεπίθεση, όπου η διάσπαση των μετώπων και η σύγχυση που θα επέλθει, θα την φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Το κόστος για την Τουρκία θα είναι τεράστιο. Η Τουρκία επιθυμεί και σχεδιάζει μια σύγκρουση, από τον Έβρο μέχρι το Καστελόριζο, διάρκειας 3-4 ημερών. Κατόπιν θέλει να διαπραγματευθεί, με την Ελλάδα, κατέχοντας τουλάχιστον 1 μεγάλο νησί μας και 2-3 μικρά. Στον Έβρο γνωρίζει πως είναι

σχεδόν αδύνατο να πετύχει κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα. Κατόπιν θα θέσει θέμα διαχείρισης του Αιγαίου και αναπροσαρμογή της Συνθήκης της Λοζάννης. Εάν η σύγκρουση παραταθεί και λάβει μακροχρόνια μορφή, τα δεδομένα αλλάζουν άρδην για την Τουρκία. Η Τουρκία θα έχει τεράστιες δυσκολίες να διεξάγει μια παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση με την Ελλάδα, διάρκειας 1-2 μηνών. Σε αντίθεση η Ελλάδα, έχει πολύ μεγαλύτερες ικανότητες διεξαγωγής ενός μακροχρόνιου πολέμου.

Η σύγκρουση και τα αποτελέσματά της θα κριθούν, από τον βαθμό αποφασιστικότητας που θα δείξουμε εμείς. Εάν «σύρουμε» την Τουρκία σε παρατεταμένο πόλεμο, τουλάχιστον 2-3 εβδομάδων, τα αποτελέσματα θα είναι λίαν θλιβερά για τους Τούρκους. Το ζητούμενο είναι... Έχουμε το θάρρος και την πυγμή για κάτι τέτοιο? Είμαστε διατεθειμένοι να προβούμε σε σημαντικές θυσίες και έναν καθολικό πόλεμο? Ή μετά τις πρώτες 2-3 μέρες θα επικρατήσουν τα γνωστά φοβικά σύνδρομα, και θα εκλιπαρούμε για άμεση κατάπαυση του πυρός?

Υπάρχει και η παράμετρος της Κύπρου, την οποία εάν την συνυπολογίσουμε, θα έχουμε σημαντικές μεταβολές στα τελικά συμπερασματικά μας αποτελέσματα. Η Τουρκία, μπορεί να επιφέρει πολύ σημαντικά σε βάρος μας αποτελέσματα στην Κύπρο και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα θελήσει να αντισταθμίσει τις αποτυχίες της στον Ελλαδικό Χώρο, με μια κατάληψη μέρους της Κύπρου μας? Πολύ πιθανόν....

Πάντως σε κάθε περίπτωση, μια πολεμική σύγκρουση με την Τουρκία, είναι αμφίρροπη και είναι λιγάκι παρακινδυνευμένο να προχωρήσουμε σε ασφαλή συμπεράσματα.

Εάν ο καθένας μας με πίστη στον Θεό και την Πατρίδα, προσέλθει στο πεδίο της Τιμής πρόθυμος να θυσιαστεί, καμιά Τουρκία δεν πρόκειται να μας νικήσει!

- Είσασταν αρκετά χρόνια στις Καρυές του Αγίου Όρους στην πολιτική διοίκηση. Ζήσατε από πολύ κοντά τον γέροντα Παΐσιο όσο λίγοι. Γνωρίζοντας τις ανησυχίες του για την πατρίδα και το έθνος πείτε μας τι σας έλεγε προσωπικά και πώς έβλεπε τα πράγματα για την μελλοντική πορεία της Ελλάδας;

Ο Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος, είχε έναν υγιή Πατριωτισμό, απόλυτα συνδεδεμένο με την Ορθόδοξη Πίστη και Παράδοσή μας. Θα χρειαζόταν χιλιάδες σελίδες για να αναφερθούν τα θέματα που σχετίζονται με τον Γέροντα και την Πατρίδα μας...Ο ίδιος ήταν μια ολόκληρη Ελλάδα! Η ψυχή, η καρδιά του και ολόκληρη η ύπαρξη του, πάλλονταν από αγάπη και πόνο για την Ελλάδα! Συμπερασματικά λοιπόν θα αναφερθώ, στις απόψεις του Γέροντα Παΐσιου. Ο «Παππούς» έλεγε πως ανά τους αιώνες το Γένος των Ελλήνων, έδωσε τόσο πολύ αίμα, αδικήθηκε όσο κανένα άλλο έθνος πάνω στην γη και στα δυσχερή «επερχόμενα», η Παναγία μας θα ρίξει το «πέπλο Της» πάνω στην Ελλάδα και δεν θα πάθουμε ζημιές. « Όλοι μας χρωστάνε» έλεγε. Ήρθε η σειρά τους να θερίσουν ότι σπείραν. Οι πνευματικοί νόμοι, λειτουργούν, θέλουμε δεν θέλουμε.» Μιλούσε ο «Παππούς» για μια «πνευματική νομοτέλεια» σε συλλογικό επίπεδο. Π.χ. έλεγε για τους Τούρκους... «έχουν κάνει τόσες άδικες σφαγές, σε τόσους Λαούς, έχουν προκαλέσει τόσα βάσανα αιώνες τώρα, και κάποια στιγμή θα τα πληρώσουν όλα μαζεμένα». Ο «Παππούς» άφηνε να εννοηθεί, πως παρά την κατάντια μας και την άσχημη κατάσταση που βρισκόμαστε σαν Λαός, Έθνος και κοινωνία, είμαστε πολύ καλύτεροι από πολλούς Λαούς στην γη. Θα «γυρίσει λίγο το κατσαβίδι ο Θεός» έλεγε και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι υπέρ μας! Όχι γιατί μας αγαπάνε, αλλά επειδή μας αγαπάει ο Θεός.

Ο «Παππούς» συνεχώς προέτρεπε όλους μας να έχουμε τρία πράγματα. Μετάνοια -μετάνοια-μετάνοια....Τα υπόλοιπα θα προστεθούν. Λανθασμένα έχει ερμηνευθεί από πολλούς, πως ο Γέροντας Παΐσιος, έλεγε πως όλα τα λύσει ο Θεός και δεν χρειάζεται έτσι προσπάθεια από μέρους μας κλπ.

Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος και εξυπηρετεί όλους όσους, θέλουν να , μειώσουν την αξία του και το Θεόπνευστο των λόγων Του. Ο Γέροντας, μιλούσε συνεχώς για αγώνα. Για αγώνες! Τόσο στο πνευματικό πεδίο, όσο και στο καθημερινό και στο Εθνικό! Γέμιζε με πατριωτισμό τις καρδιές και τις ψυχές, των χιλιάδων επισκεπτών! Συνεχώς αφηγούνταν τις δικές του εμπειρίες από την πολεμική του δράση. Δεκάδες θαυμαστά γεγονότα που είχε ζήσει τα αφηγούνταν κάποιες φορές και με δάκρυα....

Το έργο του Γέροντα Παΐσιου σχετικά με την Πατρίδα μας είναι ανεκτίμητο! Τολμώ να πω ισάξιο και μπορεί και μεγαλύτερο και από αυτό του Πατροκοσμά! Προσωπικά πιστεύω ήταν μεγαλύτερο...

Ο «Παππούς» ήταν ολόκληρος η Ελλάδα! Η διαχρονική Ελλάδα! Ποιος τον επισκέφθηκε και μεταξύ των άλλων, δεν άκουσε και τον πατριωτικό Του λόγο! Ποιος δεν ένιωσε την αγάπη Του για την Πατρίδα μας! Η προσφορά Του στην Πατρίδα ήταν ανεπανάληπτη! Πόσοι και πόσοι συμπατριώτες μας, δεν «αναστήθηκαν» και δεν «ξύπνησε η ψυχή τους» και η ξεχασμένη τους αγάπη για την Ελλάδα κοντά στον Γέροντα! Χιλιάδες! Προσωπικά έχω δει εκατοντάδες φορές, ανθρώπους απογοητευμένους να μιλάνε εντελώς απαξιωτικά για την Πατρίδα μας...αθέους....αναρχικούς...κλπ...Κι ο «Παππούς» να τους μεταβάλλει σε λίγο χρόνο σε φλογερούς πατριώτες...Είδα ανθρώπους να κλαίνε μετανιωμένοι και να έρχονται σε συναίσθηση, για την συμπεριφορά τους απέναντι στην Πατρίδα και την Κοινωνία μας. Η «επαφή» με τον Γέροντα δεν οδηγούσε σε «μεταμέλεια»...οδηγούσε σε «μετάνοια»...

Τα μέτρα Οσιότητας και Πατριωτισμού του Γέροντα αποτελούν μοναδικό φαινόμενο για την Ελλάδα μας....Ο οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός θα μειώσει το μέγεθος και την αξία τους....

Όποιος τον γνώρισε καταλαβαίνει τι εννοώ απόλυτα....

Την ευχή Του να έχουμε και να μην ξεχνάμε ποτέ τις προorrήσεις και τα λεγόμενά Του!

- Είμαι σίγουρος πως οι αναγνώστες του blog διψάνε και για κάτι περισσότερο από τον γέροντα Παΐσιο. Θα μοιραστείτε κάτι μαζί μας;

Ο «Παππούς» δεν ήθελε να μιλάνε πολύ γι' αυτόν...Του προκαλούσε πλήρη αποστροφή ο έπαινος και οι λοιπές εκδηλώσεις αβροφροσύνης...Ο «Παππούς» δεν ήταν «ταπεινός» ήταν η ίδια η «κατά Θεόν ταπείνωση» και να με συγχωρέσει που το λέω... Έχω γράψει μόνο ένα άρθρο για τον Γέροντα Παΐσιο και αυτή είναι η δεύτερη φορά που μιλάω δημόσια για Αυτόν... Όπως ξέρετε, αρκετοί συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το έργο του «Παππού» με πίεσαν και με πιέζουν συνεχώς, για στοιχεία κλπ.

Πάντα το αποφεύγω...Ο Γέροντας δεν τα ήθελε αυτά....Δεν τον «ανέπαυαν»...Ας μιλήσουν άλλοι γι' αυτά....

Για να μην χαρακτηριστώ υπερόπτης ή οτιδήποτε άλλο, απλά θα πω ένα γεγονός από τα χιλιάδες του Γέροντα.-

[«Εάν γίνονταν τώρα η Δευτέρα Παρουσία και μας έλεγε ο Θεός, «σε 3 μέρες θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά ο Παράδεισος πλέον γέμισε και θα πάτε όλοι στην κόλαση»! Ξέρετε τι θα κάναμε; Αυτοί που «εργάζονται» τον Θεό με φόβο, θα έλεγαν προς τον Θεό... «Καλά τώρα μας το λές αυτό; Γιατί δεν μα το έλεγες πριν και παιδευόμαστε τόσο καιρό;» ακολούθως θα τρέξουν να κάνουν ότι αμαρτία, δεν έκαναν ...

Αυτοί που «εργάζονται» τον Θεό, με πίστη, δηλαδή αυτοί που συνήθως προσβλέπουν στην ανταπόδοση εκ μέρους του Θεού, και τηρούν τις εντολές Του, χωρίς πολύ θερμότητα, θα πούνε τα ίδια στον Θεό με τους πρώτους και θα τρέξουν κι αυτοί στην αμαρτία. Ότι προλάβουν να κάνουν δηλαδή...

Αυτοί που «εργάζονται» τον Θεό με αγάπη, ξέρετε τι θα κάνουν....;;;

Θα δοξολογήσουν τον Θεό που γέμισε ο Παράδεισος και δεν θα τους νοιάζει που θα πάνε στην κόλαση... Όμως μόλις πάνε στην κόλαση θα την κάνουνε παράδεισο...]

Έτσι ο Γέροντας περιέγραψε το «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε»... Έτσι ερμήνευε τα Θεία Μυστήρια...Με τόση απλότητα και αμεσότητα στα Θεία νοήματα...

Αυτές είναι έλεγε οι 3 καταστάσεις των Χριστιανών.

Αυτός ήταν ο Γέροντας Παΐσιος....

- Την κατάσταση στο Άγιον Όρος με την εκκοσμίκευση που υπάρχει πώς την κρίνετε; Θα βάλει η Παναγία το χέρι Της να σωθεί το Άγιον Όρος;

Μην φοβάσαι....Ανέκαθεν έτσι ήταν στο Άγιον Όρος...Κι ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, χαρακτηρίζονταν «νεωτεριστής» με όσα μεγάλα έκανε στον Άγιον Όρος. Μάλιστα υπήρξε και κατά κάποιο τρόπο, κίνημα εναντίων Του, εκείνη την εποχή. Να φανταστείτε στον Μυλοπόταμο, όπου είναι Μετόχι της Μεγίστης Λαύρας, εντός του Αγίου Όρους, είχε φτιάξει σανατόριο μικρό και είχε φέρει αγελάδες, για να πίνουν γάλα, οι άρρωστοι Πατέρες. Πότε έγινε αυτό; Λίγο πριν το 960....Δηλαδή πάνω από 1.000 χρόνια!!! Φανταστείτε να γινόταν τώρα το ίδιο γεγονός...Να έφερνε κάποιος αγελάδες στο Άγιον Όρος σήμερα!

Δεν έχει ανάγκη το Άγιον Όρος....Δεν έχει πρόβλημα από κομπιούτερ, αυτοκίνητα και οτιδήποτε άλλο...Ο κόσμος έχει μια «καλή ανησυχία» και φοβάται πως η τεχνολογία, οι ανέσεις, τα πολυτελή κτίρια κλπ. που γίνονται στο Άγιον Όρος, θα το «χαλάσουν»...

Δεν «χαλαίει» έτσι εύκολα το Άγιον Όρος...

Να μην το «βλέπουμε με χαλασμένα μάτια» μόνο....

Οι «αντοχές» του Αγίου Όρους είναι τεράστιες. Ας είμαστε ελαστικοί στις κρίσεις μας...

Κι ο Νικηφόρος Φωκάς, αυτοκράτορας ήταν και κοιμόταν στο πάτωμα με ένδυμα από τρίχα κασίικας για άσκηση...

- Ας κλείσουμε με μια δική μου ευχή για επιτυχία και στην νέα ενημερωτική προσπάθεια που πραγματοποιείτε με το blog που δημιουργήσατε (<http://www.spynews-gr.blogspot.com>) και ό,τι άλλο θέλετε να προσθέσετε;

Ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας!

Θα ήθελα να τονίσω προς τους αγαπητούς αναγνώστες σας, να έχουν πίστη στον Κύριό μας και την Παναγία μας και να αγωνίζονται τον «Καλό Αγώνα», ο καθένας στον δικό του μικρόκοσμο...

Εάν γίνουμε σωστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα γίνει καλύτερη η Εκκλησία μας, μιας και όλοι μας αποτελούμε μέρος του Σώματός Της....Αν γίνουμε καλύτεροι Έλληνες, θα γίνει καλύτερη και η Ελλάδα μας...

Να δώσουμε με κάθε τρόπο και μέσο αληθινές αξίες και ιδανικά στα παιδιά μας...

Έρχονται πολλοί δύσκολοι καιροί... «να πιάσουμε την βάση» όπως έλεγε και ο Γερό-Παΐσιος.

Την ευχή Του να έχουμε όλοι μας.

- Σας ευχαριστούμε θερμά!

*Ο Όμηρος Φωτιάδης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει και εργάζεται. Είναι πολιτικός επιστήμων, και είναι διευθυντής για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη του ιδρύματος "International Strategic Studies Association" και του "Global Information System" με έδρα την Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Επίσης συνεργάζεται με διάφορα ιδρύματα ανά τον κόσμο για διεθνή θέματα και θέματα άμυνας. Είναι συντάκτης στο περιοδικό των ΗΠΑ "Defense & Foreign Affairs", των περιοδικών "Άβατον" και "Απαγορευμένη Ιστορία". Κατά καιρούς συνεργάζεται με διάφορα περιοδικά και άλλους φορείς των ΜΜΕ. Υπηρέτησε επί μια δεκαετία στο Υπουργείο Εξωτερικών και διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος σε παραμεθόρια νομαρχία της χώρας, για θέματα Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας. Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας στο τομέα των αμυντικών συστημάτων. Είναι μέλος της "Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων" και ασχολείται με τις καταδύσεις και τον αλεξιπτωτισμό.

Πηγή: <http://1453-2009.pblogs.gr>