

Σκοπός μου δεν είναι να σας αναστατώσω, αδερφοί,

όλα τα σημεία δείχνουν εκείνο που λέει η Γραφή.

φτάσαμε πλέον και ζούμε την «νέα εποχή»,

όπου κουμάντο κάνουν οι γόητες και οι πονηροί.

το είπε ο Κύριος ότι θα έρθουν δύσκολοι καιροί,

το είπε ο απόστολος Παύλος κι η πρόβλεψη του αληθινή.

οι άνθρωποι μια μέρα θα καταντήσουνε τρελοί

ελάχιστοι θα είναι οι φωτισμένοι, οι γνωστικοί.

δεν το βλέπουμε μήπως ότι η σύγχυση είναι γενική;

παντού σάπισε ο κόσμος, η κατάσταση είναι τραγική.

το κακό επιδιώκουν όλοι, οι μεγάλοι κι οι μικροί,

κατάντησε η κοινωνία ζούγκλα, κόλαση αληθινή.

τα ήμερα πρόβατα έχουν γίνει λύκοι αρπακτικοί,

άνθρωπος άνθρωπο τρώει, κατάντησε η αγάπη λιγοστή.

τα ένστικτα και τα συμφέροντα είναι επιδίωξη μοναδική,

η διαφθορά, το μίσος, η εγκληματικότητα κυριαρχεί.

μιλούνε για ειρήνη και για πρόοδο της γης οι ισχυροί,

κι όμως το ηφαιστειο του πολέμου βράζει εδώ και εκεί.

η βία κι η τρομοκρατία αυξάνει, πάει να γενικευθεί,

με αγωνία ζούνε όλοι οι λαοί, πλούσιοι και φτωχοί.

είναι άραγε κοντά το τέλος, έρχεται του Θεού η οργή;

μα Εκείνος είπε, θέλω να μετανοήσει ο κόσμος, να σωθεί.

γι' αυτό με θεομηνίες και σημεία τώρα μας προειδοποιεί,

άνθρωποι, λέει ,ελάτε στα καλά σας, έστω την έσχατη στιγμή.

τον κίνδυνο τον έχουν συνειδητοποιήσει οι πολλοί,

αισθάνονται και βλέπουν ότι έρχεται η καταστροφή.

όμως δεν συνέρχονται, μεριμνούνε μόνον για τη ζωή αυτή,

τα άφθαρτα, τα αιώνια δεν τους νοιάζουν, η πολύτιμη ψυχή.

και εμείς τι κάνομε οι λεγόμενοι 'ορθόδοξοι χριστιανοί';

οφείλουμε με το καλό παράδειγμα μας να γίνουμε η κραυγή.

άνθρωποι μετανοείστε, γυρίστε πίσω, βάλτε μια καλή αρχή,

'εργασία απαιτείται πολλή για να έρθει μια καινούρια ζωή'

Αμήν.

Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καραχρήστος

ηγούμενος ιεράς κοινοβιακής σκήτης

προφήτου Ηλίου Άγιον Όρος