

Της Caroline B. Glick

Δεν είναι σαφές τι νομίζουν ότι πετυχαίνουν οι Δυτικές κυβερνήσεις ή οι Δυτικές εκκλησίες με το να κάνουν τα στραβά μάτια στις διώξεις των Χριστιανών στον Μουσουλμανικό κόσμο.

Την Κυριακή το βράδυ, οι Κόπτες της Αιγύπτου οργάνωσαν μια - υποτιθέμενη - ειρηνική αγρυπνία στα κεντρικά γραφεία της κρατικής τηλεόρασης στο Κάιρο. Οι 1000 Χριστιανοί εκπροσωπούσαν την αρχαία Χριστιανική κοινότητα των 8 περίπου εκατομμυρίων ανθρώπων της οποίας η παρουσία στην Αίγυπτο προηγείται χρονολογικά της σύστασης του Ισλάμ κατά αρκετούς αιώνες. Συγκεντρώθηκαν στο Κάιρο για να διαμαρτυρηθούν για την πρόσφατη πυρπόληση δύο εκκλησιών από πλήθος Ισλαμιστών και την ταχεία κλιμάκωση των υποστηριζόμενων από το κράτος βίαιων επιθέσεων που πραγματοποιούν Μουσουλμανικές ομάδες εναντίον Χριστιανών μετά την ανατροπή του πρώην Αιγύπτιου Προέδρου Hosni Mubarak τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με Κοπτικές πηγές, οι διαδηλωτές περικυκλώθηκαν το βράδυ της Κυριακής από Ισλαμιστές οι οποίοι γρήγορα ενισχύθηκαν από στρατιωτικές δυνάμεις. Περίπου 19-40 Κόπτες σκοτώθηκαν από στρατιώτες και Μουσουλμάνους επιτιθέμενους. Πατήθηκαν από στρατιωτικά οχήματα, ξυλοκοπήθηκαν, πυροβολήθηκαν και σύρθηκαν μέσα στους δρόμους του Καΐρου.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε το βράδυ της Κυριακής το θάνατο τριών μόνο στρατιωτών. Σύμφωνα με την Al-Ahram Online, ο στρατός επιτέθηκε στο στούντιο της τηλεόρασης al-Hurra την Κυριακή το βράδυ για να εμποδίσει τη μετάδοση από αυτήν πληροφοριών σχετικά με τη στρατιωτική επίθεση κατά των Κοπτών.

Προφανώς η προσπάθεια ελέγχου των πληροφοριών για το τι συνέβη, πέτυχε. Τα δελτία ειδήσεων της Δευτέρας που αναφέρθηκαν στα βίαια επεισόδια έδωσαν λίγες ενδείξεις για την ταυτότητα των νεκρών ή των τραυματιών. Το σίγουρο είναι ότι αποσιώπησαν την ιστορία για το τι πραγματικά συνέβη στο Κάιρο το βράδυ της Κυριακής.

Σ' ένα σχετικό γεγονός, ο Μαρωνίτης Καθολικός Πατριάρχης του Λιβάνου Bechara Rai προκάλεσε σάλο πριν από δύο εβδομάδες όταν, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στο Παρίσι, προειδοποίησε τον Γάλλο Πρόεδρο Nicolas Sarkozy ότι η πτώση του καθεστώτος Assad στη Συρία θα μπορούσε ν' αποδειχθεί καταστροφική για τους Χριστιανούς της Συρίας και όλης της περιοχής. Σήμερα, η υποστηριζόμενη από τη Δύση Συριακή αντιπολίτευση κυριαρχείται από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Ο Rai προειδοποίησε ότι η ανατροπή του Προέδρου Bashar Assad θα μπορούσε να οδηγήσει σ' εμφύλιο πόλεμο και την εγκαθίδρυση ενός Ισλαμικού καθεστώτος.

Στο Ιράκ, η στηριζόμενη από το Ιράν και τη Συρία εξέγερση που ακολούθησε την καθοδηγούμενη από τις ΗΠΑ ανατροπή του καθεστώτος Baath του Saddam Hussein το 2003 άνοιξε το δρόμο για μια αιματηρή τζιχάντ κατά του Χριστιανικού πληθυσμού του Ιράκ. Αυτός ο μήνας σηματοδοτεί την επέτειο της περσινής σφαγής 58 Χριστιανών πιστών σε μια Καθολική εκκλησία στη Βαγδάτη. Πριν από μια δεκαετία υπήρχαν 800.000 Χριστιανοί στο Ιράκ. Σήμερα υπάρχουν 150.000.

Όταν ήταν στην εξουσία ο Σάχης του Ιράν, οι Χριστιανοί της χώρας ήταν λίγο-πολύ ελεύθεροι ν' ασκούν τη θρησκεία τους.

Σήμερα, υπόκεινται στα καπρίτσια των Ισλαμιστών αφεντικών που δεν γνωρίζουν άλλο νόμο από την Ισλαμική υπεροχή.

Πάρτε τη δοκιμασία του Yousef Nadarkhani, ενός ευαγγελιστή Προτεστάντη ιεροκήρυκα ο οποίος συνελήφθη πριν από δύο χρόνια, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο για αποστασία και άρνηση ν' αποκηρύξει τη Χριστιανική του πίστη. Δεν υπάρχει νόμος κατά της αποστασίας στο Ιράν αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ο Ayatollah Khomeini αντιτίθετο στην αποστασία και το ίδιο έκανε και το Ισλαμικό δίκαιο.

Μόλις η ιστορία του Nadarkhani δημοσιοποιήθηκε στη Δύση οι Ιρανοί άλλαξαν την πορεία τους.

Τώρα φέρονται να εγκαταλείπουν την κατηγορία για αποστασία και καταδικάζουν τον

Nadarkhani σε θάνατο για βιασμό. Το γεγονός ότι δεν είχε κατηγορηθεί ούτε καταδικαστεί ποτέ για βιασμό δεν έχει σημασία.

Οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί έχουν ομοίως υποφέρει από τις εκλεγμένες κυβερνήσεις τους.

Όταν ιδρύθηκε η Παλαιστινιακή Αρχή το 1994, οι Χριστιανοί αποτελούσαν το 80% του πληθυσμού της Βηθλεέμ. Σήμερα αποτελούν λιγότερο από το 20% του πληθυσμού.

Από τότε που η Hamas “απελευθέρωσε” τη Γάζα το 2007, η αρχαία Χριστιανική μειονότητα της περιοχής δέχεται συνεχείς επιθέσεις. Με μόνο 3.000 μέλη, η Χριστιανική κοινότητα της Γάζας έχει δει τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα βιβλιοπωλεία και τις βιβλιοθήκες της να καίγονται από μέλη της Hamas και τους συμμάχους τους. Τα μέλη της έχουν σκοτωθεί και δεχτεί επιθέσεις. Ενώ η Hamas έχει δεσμευθεί να προστατεύει τους Χριστιανούς της Γάζας, κανείς δεν έχει συλληφθεί για αντι-Χριστιανική βία.

Ακριβώς όπως, με την ίδρυση του Ισραήλ το 1948, οι Εβραίοι του Ισλαμικού κόσμου απομακρύνθηκαν βίαια από τις αρχαίες κοινότητές τους από τους Άραβες ηγεμόνες, έτσι και οι Χριστιανοί διώκονται και απομακρύνονται από τα σπίτια τους. Λαϊκιστικά Ισλαμικά και Αραβικά καθεστώτα έχουν χρησιμοποιήσει ως συσπειρωτικά συνθήματα κατά των Χριστιανών την Ισλαμική θρησκευτική υπεροχή και τον Αραβικό φυλετικό σοβινισμό. Αυτά τα καλέσματα έχουν με τη σειρά τους οδηγήσει στον αποδεκατισμό των Χριστιανικών πληθυσμών του Αραβικού και Ισλαμικού κόσμου.

Για παράδειγμα, την εποχή της ανεξαρτησίας του Λιβάνου από τη Γαλλία το 1946 η πλειοψηφία του Λιβάνου ήταν Χριστιανοί. Σήμερα, λιγότερο από το 30% των Λιβανέζων είναι Χριστιανοί. Στην Τουρκία, ο Χριστιανικός πληθυσμός έχει συρρικνωθεί από τα 2 εκατ. που αριθμούσε στο τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε λιγότερους από 100.000 σήμερα. Στη Συρία, την εποχή της ανεξαρτησίας, οι Χριστιανοί αποτελούσαν σχεδόν τον μισό πληθυσμό. Σήμερα, το 4% των Σύριων είναι Χριστιανοί. Πριν από μισό αιώνα στην Ιορδανία, το 18% του πληθυσμού ήταν Χριστιανοί. Σήμερα, μόνο το 2% των Ιορδανών είναι Χριστιανοί.

Στους Χριστιανούς της Σαουδικής Αραβίας απαγορεύεται ν' ασκούν τον Χριστιανισμό. Στο Πακιστάν, ο Χριστιανικός πληθυσμός καταστρέφεται συστηματικά από Ισλαμικές ομάδες που υποστηρίζονται από το καθεστώς. Εμπρησμοί εκκλησιών, βίαιοι προσηλυτισμοί, βιασμοί, δολοφονίες, απαγωγές και νομική δίωξη των Χριστιανών του Πακιστάν αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Δυστυχώς για τους Χριστιανούς του Ισλαμικού κόσμου, ο αγώνας τους δεν έχει την υποστήριξη ούτε των Δυτικών κυβερνήσεων ούτε των Χριστιανών της Δύσης. Αντί να εξαρτήσει τη Γαλλική υποστήριξη στη Συριακή αντιπολίτευση από μια δέσμευση των ηγετών της για θρησκευτική ελευθερία όλων σε μια μετά-Assad Συρία, το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε οργισμένα στην προειδοποίηση του Ραί για το τι πρόκειται να συμβεί στους Χριστιανούς της χώρας σε περίπτωση που ανατραπούν ο Πρόεδρος Bashar Assad και το καθεστώς του. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξέφραζε την “έκπληξη και την απογοήτευσή” του από τη δήλωση του Ραί.

Η κυβέρνηση Obama ήταν ακόμη λιγότερο θετική. Ο Raï ταξιδεύει τώρα στις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική σε μια επίσκεψη τριών εβδομάδων στις εμικρέ κοινότητες των Μαρωνιτών. Η ύπαρξη αυτών των κοινοτήτων είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα του διωγμού που υπέστησαν οι Μαρωνίτες Χριστιανοί του Λιβάνου από Άραβες και Ισλαμιστές.

Η επίσκεψη του Raï στις ΗΠΑ υποτίθεται ότι θ' άρχιζε με μια επίσκεψη στην Ουάσιγκτον και συναντήσεις με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Barack Obama. Ωστόσο, μετά τη δήλωσή του στο Παρίσι, η Αμερικανική κυβέρνηση ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις της μαζί του. Δηλαδή, αντί να εξετάσει τους κινδύνους για τους οποίους προειδοποιεί ο Raï και να χρησιμοποιήσει την Αμερικανική επιρροή για ν' αυξήσει τη δύναμη των Χριστιανών, των Κούρδων και άλλων μειονοτήτων σε μια ενδεχόμενη μετα- Assad Συριακή κυβέρνηση, η κυβέρνηση Obama αποφάσισε να καταδικάσει τον Raï για την επισήμανσή τους.

Εκτός από τους Ευαγγελικούς Προτεστάντες, οι περισσότερες Δυτικές εκκλησίες είναι εξίσου αδιάφορες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ομοθρήσκων τους στον Ισλαμικό κόσμο. Οι περισσότερες κύριες Προτεσταντικές εκκλησίες, από την Αγγλικανική Εκκλησία και τ' Αμερικανικά και διεθνή παρακλάδια της ως τους Μεθοδιστές, τους Βαπτιστές, τους Μενοίτες και άλλες εκκλησίες, δεν έχουν καταβάλει καμία συνεχή προσπάθεια για την προστασία ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Χριστιανών στον Μουσουλμανικό κόσμο.

Αντίθετα, κατά την τελευταία δεκαετία, οι εκκλησίες αυτές και οι σχετικοί διεθνείς φορείς τους έχουν καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες για να επιτεθούν στη μόνη χώρα της Μέσης Ανατολής όπου ο Χριστιανικός πληθυσμός έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία 60 χρόνια - το Ισραήλ.

Όσο για το Βατικανό, στα πέντε χρόνια που πέρασαν από τότε που, με την ομιλία του στο Regensburg, ο Πάπας Βενέδικτος XVI έριξε το γάντι και προκάλεσε τον Μουσουλμανικό κόσμο να ενεργήσει με λογική και ανοχή στις συνδιαλλαγές του με άλλες θρησκείες, το Βατικανό έχει εγκαταλείψει αυτήν τη θέση αρχής. Μια αληθινή συζήτηση μεταξύ ίσων έχει αντικατασταθεί από την ικεσία προς το Ισλάμ στο όνομα της οικουμενικής κατανόησης. Πέρυσι, ο Βενέδικτος φιλοξένησε μια Σύνοδο για τους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής που δεν έκανε καμία αναφορά στις διώξεις των Χριστιανών από Ισλαμικές και λαϊκιστικές δυνάμεις και καθεστώτα. Αντ' αυτού, επιλέχθηκε για κριτική το Ισραήλ.

Το άνοιγμα του Βατικανού επεκτάθηκε και στο Ιράν όπου έστειλε έναν εκπρόσωπο στη ψευδο-διάσκεψη κατά της τρομοκρατίας που διοργάνωσε ο Mahmoud Ahmadinejad. Όπως έγραψε αυτήν την εβδομάδα στο Ynet ο Giulio Meotti, ενώ όλοι οι πρεσβευτές της ΕΕ αποχώρησαν από την αίθουσα μόλις άρχισε η ομιλία άρνησης του Ολοκαυτώματος του Ahmadinejad στη δεύτερη διάσκεψη Durban του ΟΗΕ στη Γενεύη το 2009, ο πρέσβης του Βατικανού παρέμεινε στη θέση του. Το Βατικανό έχει αγκαλιάσει ηγέτες της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Δεν είναι σαφές τι νομίζουν ότι πετυχαίνουν οι Δυτικές κυβερνήσεις ή οι Δυτικές εκκλησίες με το να κάνουν τα στραβά μάτια στις διώξεις και τον αποδεκατισμό των Χριστιανικών κοινοτήτων στον Μουσουλμανικό κόσμο. Όπως δείχνουν τα γεγονότα της Κυριακής στην Αίγυπτο και άλλες καθημερινές επιθέσεις Μουσουλμάνων κατά Χριστιανών σε όλη την περιοχή, η συμπεριφορά τους δεν κατευνάζει κανέναν. Αυτό που είναι αρκετά σαφές είναι πως ό,τι σπείρουν θα θερίσουν.

JPOST 10.10.2010

ΠΗΓΗ: http://info-history.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=75:our-world-the-forgotten-christians-of-the-east-&catid=20:international&Itemid=37